



Olivia Harrysson och Nora Jansson berättade om sitt engagemang.

FOTO: PRIVAT

Utställning om eldsjälar hade premiär i Ransta

Ransta

En hektisk vecka är över för Ransta Nästa bygdegårdsförening. De har haft förmånen att vara värdar för premiären av en nationell utställning om eldsjälarna, dessutom i samband med flera olika aktiviteter under samma vecka.

Utställningen hedrar och lyfter fram personer som genom sitt engagemang och sin outtröttliga arbetsinsats bidrar till att hålla landets 1 470 bygdegårdar levande och blomstrande. Besökarna av utställningen får möjlighet att ta del av inspirerande berättelser om dessa eldsjälarna och deras ovärderliga insatser. Premiärkvällen, torsdagen den 20 februari, blev en

kombination av flera olika inslag då grunden var föreningens eget "torsdagshäng", där en grupp Ranstabor träffas varje vecka för att pyssla, fika och lösa vardagliga problem. Som inbjuden gäst denna premiärkväll deltog Jonas Stier, forskare och professor från Mälardalens universitet. Han samtalade kring vikten av gemenskap, sammanhållning och dess betydelse för folkhälsan.

Utöver Jonas deltog representanter från Bygdegårdarnas riksförbund vilka är upphovsmakare till utställningen. Ranstas lokala eldsjäl, Olivia och Nora, som är med i utställningen var på plats och berättade om sitt engagemang. Det blev en mycket trevlig och intressant afton för alla besökare.



Bland flera skärmar i bygdegårdens presenterades Nora och Olivia.

FOTO: PRIVAT



Avslutningsvis, på tisdagen, hölls ett möte för bygdegårdsföreningar i närområdet.

På lördagen hyrde Centerpartiet in sig i bygdegården för sitt årsmöte och de fick då möjlighet att titta på utställningen och lyssna till Olivia och Noras engagemang.

Under söndagen hölls ett öppet hus för allmänheten och därefter anordnade Ransta Nästa bygdegårdsförening sitt eget årsmöte.

Inbjuden gäst och mötesordförande var Sala kommuns nya säkerhetschef, David Lugnet.

Vid årsmötet blev det bland annat omval av ordförande Linda Svensson som säger: "Vi ser fram emot ett spännande år med nya projekt och aktiviteter för att stärka gemenskapen och vidareutveckla vår bygdegård. Tack till alla med-

lemmar och besökare som deltog och gjorde dagen minnesvärd."

Avslutningsvis, på tisdagen, hölls ett möte för bygdegårdsföreningar i närområdet. Utöver att vandra runt i utställningen och lyssna till Olivia och Nora om ungt engagemang, fick besökarna värdefull information från Studieförbundet Vuxenskolan, Sala kommun och Leader Nedre Dalälven.

Kvällen genomfördes i samarbete med Västmålands bygdegårdsdistrikt.

Nu far utställningen vidare på sin turné som ska gå över hela landet och beräknas vara igång i minst 1,5 år. Nästa anhalt på turnén är på andra sidan skogen - Sevalla Bygdegård.

Anders Westin



Trevlig underhållning.

FOTO: PRIVAT

Musik och glädje på trivselträff

Sala

Den 26 februari hade PRO Sala en trivselträff med underhållning av Egons kvartett. Eftermiddagen gick i musikens och glädjens tecken, publiken sjöng med i flera av melodierna och skratade gott åt skämtet. Träffen avslutades med kaffe och lottdragning.

Mai-Britt Frank

Fortsatta bokstudier i Möklinta

Sala

Den 17 februari fortsatte diskussionsträffarna i Möklinta församlingshem. Den här gången var det diakon Eva Axelsson som ledde diskussionen. Vi började kvällen med att inmundiga ugnssäpplepannkaka med jordgubbsvispgräddor, nästan allt gick åt.

Vi pratade idag om kyrkans utveckling i tiden och hur de ska kunna möta orosmoln i tillvaron.

Hur kyrkan utvecklats från den stränga och fördömande till en mycket mer tolerant och välkomnade församling. Hur den stränga Statskyrkan gjorde så att flera bröt sig ur och bildade frikyrkliga samfund och hur samarbetet idag förbättrats plus att vi nu fått in flera andra religioner i landet.

Vi pratade också om hur människan kan utvecklas från en hatisk och våldsbenägen till en guds tjänare. Ett bra exempel från Bibeln är Paulus som först tyckte det var helt rätt att förfölja och stena kristna till att bli en troende förkunnare.

Det behövdes dock ett oväder och ohälsa för att omvända honom och ett under från Gud. Vad kan det behövas för att vända Putin och Trump?

Diskussionen var så intressant att vi drog över tiden.

Nästa träff var den 3 mars, också den i Möklinta församlingshem.

Eric Thorsell