

## Västra Skedvi socken

Sockennamnet Skædhwi har medeltida ursprung. Socknen fick senare heta Lilla Skedvi då det fanns ett Skedvi i Kopparbärgs Hövdingedöme som också låg i Västerås stift och var betydligt större. Genom ett Kungligt brev från 1889 fick socknen det nuvarande namnet Västra Skedvi.

Skedvi har stavats på olika sätt: Skædhwi, Sjedwi, Sjäwi. En uppfattning är att Skedvi kommer av ordet Siau eller Sied som är detsamma som sjö på svenska. Olof Grau (1722-1774) kom fram till att Västra Skedvi fått sitt namn för att socknen var så rik på sjöar - 140 stycken. Och efterledet -vi har betydelsen "helig plats", "kultplats" eller "offerplats".

Socknen är vidsträckt - två mil från Wästlandasjön i söder till Åmundssjön längst norrut och minst en mil i väst-östlig riktning. Området minskade något på 1930-talet då den nordöstra delen med bl a Alvestaboda överfördes till Heds socken. Skogen breder ut sig, mest gran och tall och lite löv. Ett undantag är området kring kyrkan där det finns fält av åker och ängar som tillhör prästgården, Skedvibyn, Tuna, Näs, Laksta och Alfwesta byar. Andra hemman ligger spridda i skogsmarken och har ofta delats i små lotter. Åkerjorden är med undantag av området kring kyrkan "intet annat än sådan, som de här kallar flot-jord, hvilken består af en med sand- och spiklera blandad mylla, den sällan betalar åkermannens möda: Likväl sköter hvar och en inbyggare här sit det bästa han förmår ..." <sup>1</sup>

Befolkningen erhöll en stor del av sitt levebröd genom kolning. Överallt i socknen fanns små bruk och hammarverk som efterfrågade kolet.<sup>2</sup> Det fanns också större bruk i närheten som t.ex Bernhammar, Karmansbo med Norrhammar, Finnåker, Kolsva och Norrby. Avtryck från milor i form av "svart jord" och kolbitar går idag lätt att finna i skogarna.



Medeltidskyrkan med klockstapeln

I en rapport till sockenstämman i oktober 1802 framkom att kyrkan var "färdig att störta" pga sprickor i murarna.<sup>3</sup> Bygget av en ny kyrka påbörjades 1807 men arbetet avstannade under det dansk-svenska kriget 1808-1809.

Den sista gudstjänsten i den medeltida kyrkan hölls annandag pingst år 1809 och dagen efter påbörjades rivningen. Material behövdes till den nya kyrkan. Sommaren 1810 stod kyrkan färdig till det yttre och klockorna flyttades ut ur den gamla klockstapeln och sattes upp i tornet.<sup>4</sup>



Kyrkbyn ligger söderut i socknen och avståndet var långt till byarna Näverkärret, Svansboda, Billingbo och Ire i norr. Kyrkbesökarna därifrån övernattade i Tålbolund vid Spaden. Dagen efter tog de sig över Skedvisjön från Fallbo, dåvarande Kråkbo, till Tuna och kyrkstigens fortsättning.

<sup>1</sup> Grau, Olof, 1754: *Beskrifning öfwer Wästmanland*

<sup>2</sup> Svensk hembygd 1937 CD-skiva

<sup>3</sup> [www.svenskakyrkan.se](http://www.svenskakyrkan.se) Västra Skedvi kyrka

<sup>4</sup> Riksantikvariearkivet, bebyggelseregistret

## Historiska kartor över V Skedvi socken



Del av sockenkarta över V Skedvi socken 1688



Del av Generalstabskartan 1840



Del av Häradseconomiska kartan 1846

Kartorna ovan kan laddas ned från Lantmäteriets hemsida: [Historiska Kartor och Akter \(lantmateriet.se\)](https://lantmateriet.se)  
Där finns också skifteskartor, geometriska avmätningar mm.