

50 år med Skuttunge bygdegård, 1944-1994

av Gösta Lindström

Som en följd av den på landsbygden starkt märkbara väckelserörelsen under 1800-talets senare del och 1900-talets början och dess byggande av samlingslokaler, så kom övriga människor till insikt om behovet av en lokal där landsbygdens ungdomar kunde samlas, så ock övrig föreningsverksamhet som började ta form. I Skuttunge fanns redan J.U.F. som för sina sammankomster behövde en lokal. På den tiden, 1930-talet, fanns på landsbygden många människor, engagerade i jordbruk och i skogen - det mesta utfördes med människohand.

På 1920-talets slut och i början på 30-talet åkte några ledande J.U.F.-are från Skuttunge omkring i socknar som redan byggt samlingslokaler. De började se sig om efter lämplig plats för byggandet. Ett förslag kom från Kiplingeberg att bygga på gratis tomt vid Eke. Efter flera förslag bestämdes att inköpa tomt av Fiskal Birger Steen i Skuttungeby mitt emot ålderdomshemmet, så centralt det kunde bliva.

Kostnaden i pengar blev 7.000 kr därtill allt ideelt arbete. Den 15 dec. 1935 invigdes Hembygdsgården med landshövdingen och andra prominenta personer.

Efter 10 år i J.U.F. regi började ekonomin svikta. Skuttunge R.L.F. kom in i bilden och började sälja andelar för att rädda lokalen, Den 20 februari 1944 bildades Skuttunge bygdegårdsförening. Föreningen löste huset av J.U.F. med 10.000 kr. År 1950 ombildades föreningen genom stadgeändringar från andelsförening till medlemsskap för alla i Skuttunge kommunalt röstberättigade. Dessa stadgar gäller även idag.

Några viktiga händelser för Skuttunge bygdegård:

1955 kom det vatten och avlopp i huset, kommunalt.

1957 blev el-spis installerad, vedspisen åkte ut.

1964 nytt golv i lokalen, av cement med matta ovanpå.

1966 ny entre med toaletter

1971 Sportklubben renoverar övervåningen till klubbрум, som blev färdigt samma år.

1975 Byte av yttertak från tegel till plåt, köket renoverades liksom källaren där duschar och toalett installerades.

1978 ny matta i stora salen

1983 börjar för bygdegården den viktigaste investeringen, nämligen byggandet av den lilla salen med handikapputrustning samt ett större förråd. Detta bygge utfördes med

AMS-hjälp. Det var färdigt 1984.

Den 30 oktober 1949 beslutade Bälunge kommunfullmäktige att Skuttunge bygdegårdsförening skulle få överta Brunnby skola för att av den göra en bygdegård och 1952 erhöll Bygdegårdsföreningen gåvobrev på skolan. El-värme installerades i lokalerna 1967. De renoverades och tillbyggdes 1979-80 med handikappstandard på toalett och ramp.

Bygdegårdsföreningen har genom alla år haft mycket gott stöd av skuttungeborna som ställt upp med ideellt arbete och med gåvor som t.ex. donationer. Den period som omfattar åren från utbyggnaden till idag är Skuttunge bygdegård en av de mest uthyrda bygdegårdarna i länet. Brunnby har varit lite utnyttjad, men antalet uthyrningar tycks nu vara på väg uppåt även där.

Vi vill här notera vid våra 50 år att strävan till förnyring av styrelsen har gett resultat med tre unga damer som visat ett mycket gott intresse. En ung man som styrelsens sekreterare kan vi också notera.

Till slut vill vi i styrelsen framföra vårt varma tack till alla våra hyresgäster och framhålla det fina samarbetet. Vi tackar också våra vaktmästare och städpersonal för insatser som värderas högt i styrelsen.

Under åren som har passerat har ekonomin blivit alltmer viktig eftersom omsättningen har ökat. Vi i styrelsen handhar alltså mycket pengar därför har vi som stående punkt på alla våra styrelsesammanträden, som heter "kassören rapporterar". Vi jämför budgeterat belopp med kassaställningen fortlöpande. Skuttunge bygdegårdsförening är idag skuldfri.