

VENK-bladet

Nr 3,
Maj 2018



Välkommen till
Vattugården, **E**d, **N**orrflärke & **K**ubbe
2018
- ett levande kultur-
och odlingslandskap i Höga Kustens inland

Hej!

I din hand håller du nu tredje utgåvan av:
Vattugården-Ed-Norrflärke-Kubbe - Nytt,
VENK-bladet. En hel del information är densamma som förra året,
men det är uppgifter som är bra att ha.

Föreningarna i våra byar försöker här sammanfatta:

Vad som händer...

Vad som finns...

Vad vi är...

Vad vi var...

Vad som helst ... Ja listan kan göras lång.

Vårt mål är att dela ut denna lilla skrift en gång om året.

Men vi behöver din hjälp. Mata oss med saker som vi kan skriva
om i nästa blad. Det kan vara aktiviteter, historia nya företag eller
något annat som Du tycker är viktigt.

Vi som jobbat med detta är:

Kubbe-Norrflärke Bygdegårdsförening

Stefan Jonsson

Kubbe-Norrflärke Bygdegårdsförenings Intressekommitté

Christine Persson

KNIF - fotboll

Evert Mårtensson

KNIF - Flärkenbadet

Kerstin Edholm

KNIF - orientering

Elin Sandström

KNIF - Styrkelyft

Urban Forslund

EFS

Birger Persson

Norra Anundsjöåns FVO

Ronnie Byström



Information

Information om olika aktiviteter delas på många olika vis.

Anslagstavlor finns vid:

Naturrastplatsen, Byatorget, KNIF IP, Bygdegården/Skolan,
Vägen till badet (pumphuset), Flärkebadet
Norrflärke Allservice verkstad och på Stentippen.

Håll också utkik i brevlådan. Med jämna mellanrum kommer spännande lappar.

Det finns ett antal ställen i sociala medier där man kan hålla sig uppdaterad om vad som händer:

(uppdatera oss gärna till nästa nummer)

Facebook:

Grannarna

Sagavägens fiber ekonomisk förening

KNIF - innebandy

Kubbe Norrflärke IF Styrkelyft

Tävlande i KNIF styrkelyft

Kubbe Norrflärke IF styrkelyft för barn, ungdomar och vuxna

Kubbe-Norrflärke IF - orientering

KNIF Gympa

Norra Anundsjöans Fiskevårdsområde

KNIF medverkan i O-ringen 2018

Instagram:

kubbenorrflarkeif

Kubbe Norrflärke IF Styrkelyft

knif.styrkelyft

#norrflarkesportcenter

Hemsidor:

www.knif.se

www.kubbe-norrflarke.se



Vi byggde en bro...

I många år har vi drömt om att återuppbygga den raserade bron över Norra Anunsjöån mellan Flärkenbadet, innanför Kubbe Camp, mot Långvattnet. 2017 var det år när den drömmen gick i uppfyllelse.

Allt vi skrev om bron i 2017 års VENK-blad har gått i uppfyllelse. Massor med människor ville jobba och fixa fika. Ca 100 personer. Det blev så många att en del knappt hann med att få någon arbetsuppgift.

170930 kl 13.00 invigdes bron med pompa och ståt med hjälp av Glenn Nordlund. Det bjöds på dikter, trumpetfanfar och bakelser designade speciellt för dagen och naturligtvis

Vad har hänt sen sist?

Våra föreningar består av en samling aktiva personer, saker händer hela tiden. Sedan förra VENK-bladet kom ut har vi bl.a:

- * *Ordnat glöggafton vid skolan.*
- * *Fixat en välbesökt klädbytdag.*
- * *Deltagit i Konstrundan i Anundsjö 1a Maj.*
- * *Presenterat byarna/föreningarna vid Bredbydagens Byatorg.*
- * *Ordnat After-workkvällar med olika ämnen.*
- * *Haft två trevliga pubar.*
- * *Anordnat städdagar genom byarna.*
- * *Kanotleden 20 år firades 20 augusti med gudtjänst vid Storhäggran, kanoting och brännbollsturnering mellan byarna. Det hela avslutades med trubadurafton vid Flärkenbadet.*
- * *Haft HLR-kurser vid skolan.*
- * *Bidragit till bildandet av Byggsam Anundsjö.*
- * *Jobbat för byggandet av bron.*
- * *Jobbat med ny utgåva av Boken Om Oss.*
- * *Firat KNIF 80 år med en fantastisk familjedag vid KNIF IP med massor av aktiviteter och servering av bl.a läcker jubileumsbakelse.*
- * *Kulturvandring i Kubbe.*

Vad är mer på gång?

Många av ovan nämnda aktiviteter återkommer. Håll utkik efter annonser, anslag och lappar i brevlådan.

Eventuellt övergår loppisen till en klädbytdag.

Den stora grejen blir förhoppningsvis byggstarten av bron.

Vill du veta mer, besök:
www.kubbe-norrflarke.se

Vill du hyra lokal för fest, möte eller annat i bygdegården?

	<u>Medlemmar</u>	<u>Icke medlemmar</u>
Kök + matsal	200:- / tillfälle	400:- / tillfälle
Gymnastiksal + dusch	70:- / timme	100:- / timme
Övriga ytor	50:- / tillfälle	50:- / tillfälle
Samtliga ytor	500:- / tillfälle	700:- / tillfälle

För att hyra: Gunilla Svensson, 0661-211 63

För att bli medlem: Annethe Mårtensson, 0661-212 14

Bankgiro: 862 - 1872 Swish: 123 059 27 66



Kanotleden 20 år, 20 augusti 2016.

Tänk vad tiden går.

Nya generationer paddlar kanot och bär småttingar på ryggen. Folk anländer från olika håll i skogen till platsen. Under promenaden hör man man sorl och musik från obestämt håll. Det känns som det är själva naturen som välkomnar.

Storhäggran är fortfarande lika magisk och fikat lika gott.



Kubbe-Norrflärke Kanotled

	parkeringsplats
	infotavla
	vindskydd
	bänkbord
	grillplats
	torrtoalett
	raststuga
	parkeringsplats
	infotavla



TÄNK PÅ DETTA!

- Använd alltid flytväst.
- Du bör vara simkunnig.
- Paddla längs stränderna på stora vatten.
- Respektera allemansrätten, dess rättigheter ger dig också skyddigheter.
- Tänk på brandfaran vid rastplatserna, släck elden efter dig.
- Var aktsam med våra kanoter.
- Ta med ditt skräp hem.

OBS!
Tänk på att inte paddla närmare än 100 m från kraftverkets dammluckor.

Kubbe - Norrflärke kanotled

Kanotleden är en slingrande ca 17 km lång och består mestadels av lugnt vatten. Den är mycket lämplig för barnfamiljer.

Kanotleden startar vid Djupmyrforsen väster om Kubbe och slutar vid Nysjön.

Sträckan tar ca 6 timmar att paddla och det finns många rastplatser som man kan stanna till vid.

Har man tur så kan både älg och bäver ses längs leden.

Vill man bada efterturen så är sjön Flärken ett bra alternativ.

Vi planerar inköp av ytterligare kanoter denna sommar.

Sevärdheter

Leden passerar ett gammalt kulturlandskap med varierande inslag av skog och åkermark.

Kubbe by är Sveriges längsta radby och i Norrfläre kan man se de karakteristiska ladorna vid sjön Flärken.

Fiske

För den fiskeintresserade, så ingår kanotleden i Norra Anundsjöans FVO.

Nytt för i år är att fiskekort kommer att kunna köpas vid Byatorget.

Att tänka på

- Kanoterna skall alltid återlämnas i samma skick som när du lånade dem - väl rengjorda.
- Skräpa inte ner - ta med dina sopor hem.
- Gör endast upp eld på iordningställda platser.
- Paddla ej närmare än 100 m från dammluckorna i Nysjön.

Kanotuthyrning

- Björn Mårtensson, 070 241 26 32

Bild från Kanotens Dag vid Storhäggran.



Norra Anundsjöans FVO

Fiskevatten



Agnsjön, Brattsjösjöarna, Djuptjärn, Skarvtjärn, Stor-Flärken, Vårtsjön, Långvattnet, Byttatjärn, Mossavattnet, Flärken, Björntjärn

.....*Gädda, Abborre*

Trehörningstjärn.

Valvtjärn, Långtjärn.....*Öring, Abborre*

Åskasjön.....*Regngödsutsläppning, Abborre*

Valmtjärn, Piperåttjärn.....*Bödingutsläppning*

Iljarstjärn.....*Bäckröding, Abborre*

Remmarbäcken, Järbäcken, Rötjämsbäcken,

Trehörningstjärn, Gäddtjämsbäcken, Grönmyr-

bäcken.....*Öring, Bäckröding*

Service



Hans-Erik Mårtensson 0661-212 14

Vintertid plogas ej vägarna till Stor-Vårtsjön, Långtjärn, Trehörningstjärn och Valvtjärn om ej annat anges från kortförsäljarna.

§Regler

- * Gäddsax är förbjudet att använda.
- * Särskilt fiskekort erfordras för: Trehörningstjärn, Långtjärn, Valvtjärn, Stor-Åskasjön, Piperåttjärn och Valmtjärn.
- * Fiskekortet gäller ej i följande sjöar: Lill-Åskasjön och Klockstjärn p g a att dessa är utarrenderade.
- * Minimimått för ädelfisk är 25 cm.
- * Förbjudet att meta med mask ovanför Granåbron.

Nytt för i år:

Möjlighet att köpa fiskekort vid byatorget, Kubbe.

Dagskort kan köpas på nätet:

www.ifiske.se



Fiskekortförsäljning

Fiskekortautomater vid Åskasjön och Kubbe
Åkerströms Bredbyn 0661-105 80
Turistbyrån Ömsköldsvik 0660-881 00



Kontaktperson:

Hans Erik Mårtensson Kubbe 0661-212 14
Ronnie Byström Kubbe 0661-212 54

Läge

Norra-Anundsjöans fvo ligger ca 5 mil nordväst om Ömsköldsvik. Åk väg 348 till Kubbe.



NORRA ANUNDSJÖÅNS

fiskevårdsområde

	fiskebort
	fiskeförbud
	bodpöls
	båttillvagn
	vindskydd
	blekborde
	grillplats
	tornkorst
	afbrytningsstuga
	öppen sluga
	parkeringsplats
	husagningsplats
	campingsplats
	inbudsplats
	handlingspenningfyll
	utsläppplats



Fiskepremiär Åskasjön 2017

Fredag 26/5
18.00-21.00
för barn upp till 17 år

Lördag 27/5
15.00-24.00
Vanliga premiären

Välkomna!

Framtidens fiskeeldorado skapas idag

Planteringen av lax
och havsöring
startade för 5 år
sedan.

Fram till idag är
430 000 lax och
havsöringsungar
utplanterade.
Utplanteringen
kommer att
fortsätta ett
antal år till.

Vi hoppas
kunna upp-
datera er om
vad som händer med lax
och havsöring i
Norra Anundsjöån i nästa
nummer av VEMK-bladet.

På väg till utplantering.

I hinken här till
vänster ryms
ca 5000
havsöringsyngel.



Flärkenbadet är iordningställt för säsongen.
Badkommittén hälsar alla välkomna att ta årets första dopp.
Glöm inte den årliga utomhussimskolan. Håll utkik efter start-
datum på anslagstavlor och i tidningar.
Kontaktperson: Kerstin Edholm



Kubbe/Norrflärke IF bildades 1936. Då hade man redan spelat fotboll sedan 20-talet. På KNIFs hemsida hittar du mer information och historia om föreningen. Läs gärna erbjudandet om "Allaktivitetskortet".

Ordförande är Tomas Isaksson,

Flärkenbadet ligger vid sjön Flärken i Norrflärke och är ett av kommunens trevligaste familjebad. Här bedrivs varje sommar utomhussimskola.

Kontakt: Kerstin Edholm.

Fotbollssektionen består idag av ett seniorlag som spelar i Div 6.

Kontakt Evert Mårtensson.

Innebandysektionen

Här spelas innebandy på motionsnivå för alla åldrar.

Kontakt: Jörgen Rantala

Yoga

Vig söndagkvällarna till yoga och du är fullt rustad inför denkommande arbetsveckan.

Kontakt: Anette Edholm

Styrkelyftsektionen har ett välutrustat gym i Bygdegården/Skolans lokaler.

Här kan du som medlem träna dygnet runt. Nyttjandet av gymet är avgiftsbelagt.

Läs mer på KNIFs hemsida eller

kontakta: Urban Forslund.

Gympasektionen

Här gympar vi tillsammans i skolan/bygegårdens gymnastiksal.

Våra engageradeledare ser till att du håller dig vältränad.

Kontakt: Ylva Johansson.

Orienteringssektionen - är aktiv och det arrangeras träningar varje Söndag i stort sett hela sommaren. En ny orienteringskarta över Håberget är under framställning.

Kontakt: Elin Sandström

Vintermotionssektionen

Från och med 2017 kan man nu även tävla för KNIF i längdskidåkning.

Kontakt: Birger Svensson

Motorsektionen är den nyaste sektionen i KNIF. Tack vare den kan KNIF ställa upp med tävlande i enduro.

Kontaktuppgifter för alla KNIFs sektioner:

KNIF Flärkenbadet	Kerstin Edholm	070-205 71 52
KNIF Fotboll	Evert Mårtensson	070-230 71 97
KNIF Innebandy	Jörgen Rantala	070-608 21 88
KNIF Motionsbingo	Anette Mårtensson	070-621 88 14
KNIF Styrkelyft	Urban Forslund	070-358 33 86
KNIF Gympa	Ylva Johansson	070-675 42 88
KNIF Orientering	Elin Sandström	070-583 11 96
KNIF Vintermotion	Birger Svensson	070-394 63 74
KNIF Motorsektion	Fredrik Andersson	070-309 75 19



KNIF 1936-2016 80 år

Denna stora dag firades 7 augusti,
i strålande sol på KNIF IP.

Här kunde man prova på och bli informerad om;
orientering, styrketräning, enduro, gympa mm.
Det bjöds på tårter och såldes KNIF-souvenirer.

En allt igenom gemytlig dag.



KNIF - Orientering 2017

Försäsongsträningen har redan börjat med löpträning torsdagar 19.00 med utgångspunkt Norrflärkeskolan.

Den 7 Maj drar vi igång med orienteringsträningarna som kommer vara söndagar 18.00. De första träningarna blir teknikträning där man får träna sin orienteringstekniska kompetens oavsett utgångsläge, passar alla!

Platsen för orienteringsträningarna varierar. Ansvarig för träningen hänger upp en orienteringsskärm vid Norrflärkeskolan där platsen för träningen framgår. På träningarna finns minst 2 stycken banor. En bana är cirka 2 km och är förlagd i huvudsak efter ledstänger. Den andra banan är cirka 4 km och lite mer krävande, både orienteringsmässigt och fysiskt.

	Dag	Tid	Aktivitet	Ansvarig
Maj	7/5	18.00	Teknikträning, grusgropen Kubbe	Elin/Sara/Linnea
	14/5	18.00	Teknikträning, hos Sara Arnmark	Sara och Linnea
	21/5	18.00	Teknikträning, militärförråden	Sven-Eric Juneberg
	28/5	18.00	Träning, korvgrillning, Kubbemyren	Elin och Björn
Juni	4/6	18.00	Träning, Åskasjön	Lars Sandström
	11/6	18.00	Träning	Jennie Mårtensson
	18/6	18.00	Träning	Sven Sandström
	25/6	18.00	Träning	Jan Sandström
Juli	2/7	18.00	Träning	Rolf Edholm
	5/7	18.00	Triathlon , Åskasjön	Lars Sandström
	9/7	18.00	Träning	Jörgen Tellström
			Uppehåll	
	30/7	18.00	Träning	Birger Svensson
Augusti	6/8	18.00	Träning	Isak Mannelqvist
	13/8	18.00	Träning	Olle Danielsson
	20/8	18.00	Träning	Hans-Erik Mårtensson
	27/8	18.00	Träning	Tobias Mårtensson
September/Oktober			Natt-orientering	Björn och Elin

www.knif.se/orientering Se hemsidan för uppdaterad information.

KNIF Orienteringssektion

Elin Sandström 070-583 11 96

Sara Arnmark, Linnea Nordin, Jennie Mårtensson



KNIF och O-ringen 2018

O-ringen är ett av världens största orienteringsäventyr och arrangeras varje år vecka 30 på olika platser i Sverige. 2018 kommer O-ringen att arrangeras i Höga Kusten och Örnsköldsvik. O-ringen AB är ett bolag ägt av svenska orienteringsförbundet och är arrangör av tävlingen. Bolaget har skrivit samarbetsavtal med sju orienteringsföreningar varav KNIF är en av dem. Avtalet innebär att vi hjälper till med så många funktionärer som vi kan få ihop och vi får då ta del av arrangemangets vinst. Man räknar med att det kommer vara flera miljoner som de medverkande föreningarna kommer att få dela på, ju fler funktionärer och ideella timmar vi kan bidra med desto större del av pengarna får föreningen ta del utav. Varje ideell funktionärstimme kommer ge ca 60-100kr/h tillbaka till föreningen.

Tävlingen pågår i ca en vecka, 21-28 juli 2018 och det behövs funktionärer till det mesta. Man räknar med att det kommer behövas över 1 000 funktionärer, ca 20 000 besökare kommer så det är ett riktigt stort arrangemang! Man kan hjälpa till med så många dagar som man vill, antingen hela veckan, flera veckor innan med förberedelser, en dag under själva tävlingen, ja man får hjälpa till med precis hur mycket tid man vill! Det behövs funktionärer till alla möjliga olika funktioner, några exempel är barnpassning, viltavdrivning, kioskförsäljning, vätskekontroller, parkeringsvakter, folk som kan stå i tävlingsexpedition, röjare, byggare, VVS-are, lastbilschaufför, elektriker, kontrollutsättare, folk som städar och plockar skräp, några som paketerar deltagarkuvert innan tävlingen... ja det finns verkligen något som passar alla!

Det är inte bara just under vecka 30 det behövs folk så även om man jobbar under den veckan men man gärna vill bidra med något någon annan dag så kommer det säkert finnas någon uppgift som kan passa!

Det krävs mycket planering för att få ett såhär stort arrangemang att flyta på så vi behöver redan nu få lite koll på hur många som kan tänka sig ställa upp en eller flera dagar som funktionärer för KNIFs räkning. Du behöver inte nu säga exakt vilka dagar du kan ställa upp utan i det här skedet räcker det med att vi får veta att du vill ställa upp och hjälpa till! Kan du tänka dig att hjälpa till med O-ringen och därmed dra in lite pengar till Kubbe Norrflärke IF så anmäl ditt intresse till någon av följande:

Sara Arnmark 076-7868384

Jennie Mårtensson

Hanna Lundberg

Lars Sandström





Matcher på KNIF IP 2017



Måndag 8/5 Kl. 19.00
KNIF – Husums IF FK



Måndag 15/5 Kl. 19.00
KNIF – Häggglunds IoFK2

Måndag 22/5 Kl. 19.00
KNIF – Moelvans FC



Måndag 5/6 Kl. 19.00
KNIF – Modo FF

Måndag 3/7 Kl. 19.00
KNIF – Sidensjö IK 2





Måndag 7/8 Kl. 19.00
KNIF – Bollsta IK



Måndag 14/8 Kl. 19.00
KNIF – Arnäs IF 2

Måndag 21/8 Kl. 18.30
KNIF - Molidens IK



Söndag 3/9 kl. 12.00
KNIF - Bjärträ IS

Handla gärna i Kiosken
Med varor från ICA Nära Bredbyn



EFS NORRFLÄRKE

• GBS

GUDS BARNASKARA

• GUDSTJÄNST



• BIBEL-
STUDIER

• TJEJFRUKOST

• FRILUFTS -
GUDSTJÄNST

SOMMARKVÄLLAR I TÄLTET
i KUBBE

VÄLKOMMEN!!

EFS i Norrflärke är en aktiv församling. På nästa sida syns bilder från det stickcafé som initierats av medlemmar i EFS.

STICK-CAFÉ

i

NORRFLÄRKE



Här lyser flitens lampa
varje
Lägg märke till den
fina "Stickstatyn" tillverkad
på Vattugården.
Gruppen kommer att ställa
ut sina alster under
Konstrundan på 1 maj.



Välkommen till skolan i Norrflärke



I Norrflärke skola finns förskola, 6-års verksamhet, 1-3 och 4-6 verksamhet. Idag finns 41 elever i skolan plus förskola och fritids. Skolans upptagningsområde spänner över ett stort geografiskt område. Solberg, Seltjärn, Risbäck, Hädanberg, Norsjö, Gålberget, Kubbe, Norrflärke, Vattugården och Ed är byar som ingår

Förskolan i Norrflärke har för närvarande 23 barn i åldrarna 1-5 år. De är uppdelade i två grupper: Silverkannans barn är 1-3 år och Guldklimpens barn 4-5 år. På förskolan tillbringas mycket av tiden ute, t.e.x. i vår "Pysslingskog".





För dig som vill stanna hos oss en stund

Kubbe Camp

Vill du campa annorlunda?

Sov i ett kobås.

Här landar du lätt kanoten,

lagar din middag över

öppen eld och sover gott i den gamla sommarladugården.

I storladan finns sittplatser för ca 25 pers.

Kontakta: Björn Mårtensson,
070-241 26 32



Charmigt torp

som kan hyras veckovis hela året.

Kontakta: Tore Sellin
070-581 20 07



Lite retro

Här finns möjlighet att hyra en möblerad trerummare kortare eller längre tid.

Kontakta: Christine Persson
070-606 60 21



Kuriosa och historia om våra byar.

Här har vi som mål att bjuda in en gästskribent som har något intressant att berätta. Det kan vara historia eller nutid. Än en gång tackar vi Rut Hellström, född i "Solagrubb", för en berättelse från svunnen tid.



Klass 3 - 4 läsåret 1950/51 uppe på Skolbacken. Lärarinnan var Lilly Hörnsten. Övre raden från vänster: Kurt Nilsson (Vattugården), Joel Hilmersson (Norrfjärke), Ivar Boström (Hemsjö), Roland Forbord (Kubbe) Bertil Jonasson (Norrfjärke), Bertil Persson (Vattugården) Nedre raden från vänster: Laila Karlström (Kubbe) Sally Sundström (Kubbe), Barbro Strömberg (Kubbe), Berit Ottosson (Kubb-myran), Karin Nordell (ut på e), Rut Hellström (Solagrubb)

När jag gick i skolan 1947-1954 så var den obligatoriska folkskolan 7-årig. Det var sk B-skola, d v s två klasser gick tillsammans.

När man gick i den lägre klassen(alltså 1:an, 3:an och 5:an) så var det ganska tufft då en del pojkar i den högre klassen inte alltid var så snälla mot de yngre.

Sedan när man kom upp i den högre klassen så var det roligt att gå till skolan. Jag kommer inte ihåg att man på den tiden talade om mobbning, varken lärare eller föräldrar.

Klass 1 (småskolan) var uppe i Kubbe, i en liten gård mitt emot Eliassons lanthandel. Lärarinnan, eller fröken som vi sa, hette Stina Zakrisson och var mycket snäll. Maten lagades av en särskild "kocka" i skolan.

Ibland fick vi något som kallades "flammeri", mannagrynsgröt med saftsås. Det tyckte alla var så gott att de skrapade ur allt i grytan.

Men jag tyckte inte om detta och då lagade hon plättar till mig.

Vi var bara åtta elever i klass 1 + 2, fyra flickor och fyra pojkar.

Klass 2 var i Sampes bagarstuga, alldeles ovanför Vattugårdsvägskälet.

Jag kommer inte ihåg vad lärarinnan hette. Dit bort fick vi som var från västra delen av byn eller Kubbe åka skolbuss. Då var det roligt att stå framme bredvid föraren och hjälpa till med att öppna och stänga dörren med en särskild spak.

En dag frågade lärarinnan vad vi ville bli när vi blev stora.

Den första flickan sa att hon ville bli sömmerska och sedan sa alla flickorna samma sak.

Alla pojkarna ville väl bli polis eller brandsoldat tror jag.

Klass 3 och 4 var uppe på skolbacken. Lilly Hörnsten hette lärarinnan.

Hon var också mycket snäll. Det var fint där uppe på skolbacken med en mängd tallar. Välskrivning, rättskrivning, biblisk historia och multiplikationstabellen var viktiga ämnen. Vi hade välskrivningsböcker med lutningslinjer.

Alla hade var sitt bläckhorn och vi skrev med stålpennor.

Det raspade när vi skrev och sedan skulle man torka av bläcket med ett gult läskapper.

Alla fick en burk med Björnklistor, som smakade ganska gott.

I skolsalen fanns en stor svart plåtkamin som det eldades friskt i på vintern.

Då blev det stekhett för dem som satt närmast, men dragigt och kallt för de som satt bortåt fönstren till.

Det var utedass i skolorna på den tiden.

Matbespisningen var i ett mejeri som låg vid "Kopra" (Kooperativa) på Kubbe-sidan åbron. Då kappsprang vi dit i flygande fläng.

Kålsoppa, fiskbullar och pölsa var inte gott.

En gång i veckan fick vi en jodtablett, det var för att förhindra struma. En gång till jul kom en låda med stora fina äpplen. De smakade så gott, det var ovanligt med frukt på den tiden.

En termin när fru Hörnsten var ledig, vikarierade hennes son Åke. Han ordnade en gång en teckningstävling. Jag var bland de bättre och fick en svart vattenfärglåda i pris, som jag tyckte var så fin. Tvillingarna Åke och Gösta Norén var mycket skidintresserade och hade med sig tidningsurklipp om skidtävlingar varje måndag. Ett år kom en tysk pojke till skolan. Han hette Manfred och kom till byn som "krigsbarn" från Köln.

Klass 5 och 6 var i bönhuset, som nu är rivet. Lärarinnan hette Ebba Svensson och var en bra lärare, men ganska sträng. När kraftverket "ut pa e" byggdes så kom det även två nya flickor till klassen. Den ena hette Gunilla Lindroth och den andra Karin Nordell. De var liksom lite finare än oss andra och pratade svenska och inte bondmål som vi.

Skoldagen avslutades alltid med en bön och "slut för idag, tack för idag".

En orgel fanns i klassrummet.

Vi hade någon dag skurlov och potatislov och fettisdagen var alltid lovdag.

Brännboll spelades på planen framför bönhuset och någon gång fick vi vara på fotbollsplanen som låg på Kullen vid den gamla träbron över ån.

Några gånger per termin fick vi tidningen "Lyckoslanten". Den skulle befrämja sparande och hade en serie med två flickor som hette Spara och Slösa. Spara var söt och såg ordentlig ut, medan Slösa hade stripigt hår och såg inte vidare trevlig ut.

På den tiden hade man inte varmvatten och badrum i hemmen, så någon gång i månaden fick vi besöka den lilla bastun vid ån på Kubbesidan. Baderskan var "a'Jonke Hildur", hon skrubbade oss och såg till att vi blev rena. En gång per år kom överläraren på besök. Då gällde det att sköta sig exemplariskt.

På skolavslutningen i juni klädde man sig fin, hade nyplockade blommor i en vas på bänken och så var mammorna närvarande (kommer inte ihåg att någon pappa var med). Psalmerna "Den blomstertid nu kommer" avslutade läsåret och ett härligt sommarlov hägrade.

En gång fick vi göra en skolresa, den företogs till Kroksta mejeri och med ett besök på ÖA:s redaktion. Där fick Bertil Jonasson, som hade bra sångröst, sjunga in en psalm på någon slags inspelningsappatur. Det blev också ett besök i kyrkan.

Till läsåret 1953/54 var den nya stora skolan färdigbyggd och klar att tas i bruk.

Jag tillhörde då den allra första kullen som fick gå där.

Den nya skolan kändes så stor och fin och då fick vi en magister, Alfred Nilsson hettehan. Han var lite speciell och undervisningen spolierades ofta av pojkarna som hittade på bus. Nilsson bodde nere i Näsbacken och cyklade i ur och skur, även om det så var -25, men då hade han istappar i skägget när han kom fram.

Då serverades mat i skolan och vi behövde inte springa iväg någon annanstans för att äta.

På gymnastiktimmarna fick vi ibland på våren traska genom hela Kubbe by. Det tyckte jag var tråkigt och jobbigt. På en friluftsdag fick vi cykla ända bort till Österfannbyn, där magistern hade en sommarstuga.

Betygsskalan var 7-gradig, A var bäst, C var sämst, B var godkänt.

Vi fick även betyg i uppförande och ordning. Det var undervisning även på lördagar, om än lite färre timmar än övriga dagar.

På söndagarna var det söndagsskola, men det var ju frivilligt.

Syster Ester var en barsk distriktssköterska i grå uniform som också skötte skolhälsovården. I klass 7 blev vi calmettvaccinerade.

Vaccinationsområdet varades efter ett tag och det dröjde länge innan det läkte.

I klass 5 eller 6 blev vi informerade om att tandborstning var viktigt. Fröken frågade oss varje morgon hur många gånger vi borstat och antecknade detta på ett formulär. Folk tandvården i Bredbyn fick vi besöka en gång och då cyklade hela klassen dit i samlad trupp. Det luktade eter i väntrummet.

Det var bara en pojke som sökte vidare till realskolan, det var Roland Forbord som var duktig i skolan. Till den nya skolan kom då också ett antal elever från byarna i västra och norra Anundsjö.

Varje vår arrangerades skidtävling. Jag brukade placera mig bland de första, men sista gången i 7:an hade jag dagen innan råkat bryta av ena skidan. Tjatade till mig att få köpa ett par nya skidor, men pappa hann inte valla de nya. Det var träskidor och på den tiden tjärades skidorna och så skulle tjäran brännas in över öppen eld. Så då fick jag låna ett par av skolans skidor, men som gick så trögt att jag blev sist och det var en "skuffelse" (som en norrman skulle sagt).

Syslöjden hade vi i Ordenshuset, som nu är rivet. Kommer ihåg att vi för hand fick sy ett par skära underbyxor. Innan slöjden gick vi till Näsströms café och köpte några kanelbullar och en sockerdricka. Kommer inte ihåg var pojkarna hade träslöjden. Några år före mig så gick en klass 7 i Ordenshuset. De hade Alfred Nilsson som lärare. Kommer ihåg att de fick läsa engelska och min kusin Ebba (Backlund) läste i sin lärobok om "an elephant". Jag var mycket avundsjuk på henne för att hon fick lära sig engelska.

Mars 2017

Rut Hellström-Björhammar

Norrflärke-bo i förskingringen i Dalsland

Vår bygd från ovan

I Kubbe bor Tony Eriksson som har flygning som största fritidsintresse. I augusti 2015 tog han ett PPL-certifikat genom Örnsköldsviks Motorflygklubb. Här följer lite bilder som han tagit första helgen i maj 2017.

Jag ska själv få äran att flyga med under maj månad. Längtar!!!

Christine Persson



Vinterbild januari 2017. Här syns raksträckan nedanför Arneberget.

Långvattnet, Nysjön, Vattugården.



Nysjön och Edet





Här syns Flärken i mitten.
Vi flyger över Kubbeberget.
Kubbemyran framför vingen
Hörnet på fotbollsplanen
ans framför vingspetsen.



Här flyger vi
över toppen
på Kubbeberget
med utsikt utefter
hela dalgången
mot Bredbyn.



Nysjön och Edet

Bygden som har ALLT

Ja det var allt för den här gången.

Hoppas Du hittat något som intresserade dig bland våra byar.

Eventuella stavfel bjuder vi på.

Påverka gärna vad nästa nummer kommer att innehålla.

Det här året blev det lite fler sidor än i fjol. Kul.

Vi som jobbat med denna skrift tar gärna emot tips och ideér.

Besök oss också under Bredbydagen den 3 juni.

Vi har ett marknadsstånd med lite roligheter då.

Ha en underbar sommar 2017!

Hälsningar från:

Kubbe-Norrflärke Bygdegårdsförening

Kubbe-Norrflärke Idrottsförening

EFS i Norrflärke

Norra Anundsjöåns Fiskevårdsområde

Och lite annat "löst folk".

gm/

Christine Persson

070-606 60 21

perssonchristine@gmail.com



Foto: Anny Eriksson