

# Hultafors Bygdegårdsförenings Almanacka 2006



Foto: Anne Engström/Borås Tidning



Hultafors.

I det röda huset längst till vänster på bilden drev Carl-Johan Andersson affär i början av förra seklet. Han kallades "Honte" och var son till en gårdfarihandlare. Mellan åren 1920 och 1962 ägdes butiken av "Kooperativa". Den köptes 1963 av Lennart och Marianne Johansson, som i 26 år drev Hultafors Livs till nytta och glädje för ortsborna. Om Hultafors brukshandel, som syns närmast stationsbyggnaden, berättas under bilderna för november och december.

På omslagsbilden till vår nya almanacka ser vi Lennart Johansson omgiven av gamla föremål, som hör forna tiders handelsbod till. I bottenplanet till sin nedlagda butik i Hultafors har han skapat ett lanthandelsmuseum. För detta arbete fick han år 2005 Bollebygds kommuns kulturpris. Vi gratulerar och passar samtidigt på att tacka för allt arbete han genom åren lagt ner på vår bygdegårdsförening!

Temat för 2006 års almanacka, som det är en glädje för oss att få dela ut, är just gamla lanthandlar. Idag är handelsboden en utrotningshotad art. Förr underlättade den livet på landet och var en trivsam samlingspunkt. Många av oss lite äldre hultaforsbor minns nog med glädje, hur tant Anna hos Hellgrens eller farbror Axel Olsson snodde ihop en karamellstrut åt oss, när vi var med mamma och handlade, eller – lite längre fram i tiden – hur Lennart delade ut påskgodis åt våra barn.

Innan Alice och Erik Andersson lade ner sin lanthandel i Töllsjö på 1970-talet gjorde BT ett reportage hos ägarna. Vi citerar:

*-Töllsjö, det är ökänt te å trivas i, säger Alice Andersson.*

*Lanthandeln har en inte obetydlig del i den trivseln!*

Vi vill tacka våra annonsörer, som också i år välvilligt bidragit med sitt stöd. Ett varmt tack även till dem som delat med sig av sina bilder och upplysningar!

Det är vår förhoppning att den sjuttonde årgången av föreningens almanacka skall bli till glädje.

**Hultafors Bygdegårdsförening**



Det var liksom lättare att vara kötthandlare före datumstämplingens tid! Den här bilden berättar om Oskar Perssons köttdisk 1915.  
Han började sin bana som slaktare i Hedared, flyttade därifrån till Stenkulla i Bollebygd och sedan till Flässjum,  
där hans båda barnbarn ännu driver rörelsen vidare, fast i lite nyare lokaler.



Det var lätt att vara kund, när affären kom till dig i stället för att du måste ta dig dit!  
Här ser vi den mobila butik, som Oskar Perssons son Bror kompletterade sin verksamhet med. Också den tiden är förbi!



I Töllsjö fanns tidigare sex affärer. Engdalens Speceri & Diversehandel, i närheten av kyrkan, var en av dem. Fastigheten uppfördes 1909 och affärsverksamhet bedrevs här till år 1974. Bilden visar baksidan av affären och är troligen från omkring 1920.



Interiörbild från Engdalens affär, cirka 1915. Grundaren Axel Andersson och hans hustru Ada Matilda står bakom disken. Kunderna ser ut att trivas. "För alla var Engdalen Töllesjöns hjärta", diktade Erling Andersson i en tidigare bygdegårdsalmanacka.



Flaggan i topp, musik och festglädje vid Engdalens affär! Kortet är från omkring 1915.



Utanför Erik Larssons Speceri & Diversehandel, Olsfors, står Einar Karlsson och affärsinnehavaren Erik Larsson.  
Vid husknuten väntar dåtidens limousine på körning!



Så här såg det ut i en äkta gammaldags lanthandel! Erik Larsson står bakom disken i sin affär i Olsfors.



Hultafors. Vy över Olsfors.

653

Foto & ensamrätt:  
H. Lindenhag, Göteborg

Vägen genom Olsfors vid början av 1940-talet. I huset längst till höger, där Lasses Blommor nu håller till, låg Kooperativa. I källarplanet i nästa hus var slaktare Oscar Johansson verksam. Senare fanns Söderbergs Charkuteriaffär i den byggnaden. Det tredje huset från höger känner vi igen som Olsfors speceriaffär eller närbutik, med skiftande ägare sedan Erik Larssons dagar.

Parti av Sandared



Vy från Göteborgsvägen i Sandared, troligen från omkring 1920. Under 1900-talets första år öppnades här J. O. Elvérts Diversehandel, som blev till A. R. Erikssons och hans efterträdares affär. Idag ligger Köpet här.



Här har en cafébild fått komma med bland butikerna – en charmig bild från omkring 1910! Sandareds Kafé låg mittemot järnvägsstationen, där idag Föreningssparbankens byggnad finns. På skylten vid husknuten står: Kaffe, Läskedrycker, Cigarrer. Längst till höger syns Alvida Sandberg (Caarp) bredvid Amandus Sandberg.

Hultafors fr. s. N:o 1.



En tidig bild på Hultafors brukshandel. Vykortet är poststämplat 1910. Butikshuset stod klart 1905 på mark som köpts för ändamålet av tumstocksfabrikens grundare, Karl Hilmer Johansson Kollén.



Under skylten Manufaktur & Specerihandel ser vi här paret Adolf och Anna Haglind, föreståndare för Hultafors brukshandel 1920 -1931. Många hultaforsbor minns säkert Gunnar och Anna Hellgren, som senare drev affären från 1941 till nedläggningen 1964.



Många har nog också Axel Olssons Diversehandel i gott minne. 1911 öppnades butiken, som hölls igång i nära femtio år. Här står Axel Olsson själv i dörren till sin lanthandel.



Kreativa deltagare i kurser i lappteknik, vävning och akvarellmålning har åstadkommit denna färgsymfoni

## Bli medlem i Hultafors Bygdegårdsförening

För bara åttio kronor (80:-) per hushåll får Du som medlem tillgång till bl a:

- Kursverksamhet
- Utställningar
- Julmarknad
- Trivselkväll
- Loppmarknad
- Hantverksdag

Dessutom har Du som medlem möjlighet att hyra vår vackra bygdegård, med plats för upp till sjuttio sittande gäster, till ett mycket förmånligt pris!

*Välkommen som medlem!*

Vill Du stödja föreningen är givetvis en gåva mycket välkommen oavsett om Du är medlem eller inte.

**Plusgiro: 71 97 44-5**

**Bankgiro: 939-2465**