



Bygdegårdsinformation

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)

Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851

Bygdegårdens minnesfond: tel 070-3875727, Inger Persson

Vaktmästare i augusti: Åke Andersson, 070-2168160

Medlemmar lånar stolar & bord av gamla mod. gratis, ring Anna, tel 070 2382057, och boka!

Vikabladet utkommer första torsdagen i varje månad. Vill du ha något med i nästa Vikabladd? Lämna manus senast den 26 augusti till Maria Jönsson, tel 070-3623945, Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikabladd kommer den 2 september.

STORT TACK !!!

till alla som bidrog och gjorde
BYLOPPISEN till en succé.

Ett särskilt tack till bagare
och serveringspersonal.

Vi planerar för **BYLOPPIS 2022**.
Styrelsen Vika Bygdegård.



En önskan om respons från byloppisen;
RIS OCH ROS till Kerstin Klockar-Dahl:
sms eller mail: 070-393 1553
kerstinklockardahl@gmail.com

Vikadagen

Tack alla som kom till
hembygdegården den 12 juli
då vi fick möjlighet att träffas
igen efter lång tid av isolering.
Alla lotter såldes och vinsterna
är utdelade.

Rätt rad vid tipspromenaden är:
X1X X11 2X2 X12, fem priser
delades ut.

Har alla köpt Missmårn?
Några exemplar finns kvar att köpa
hos Berit och Bosse, Vika byväg 96.

Vika byalag



FOTBOLL

Onsdag 11/8 18:30 Vikapojkarna-Åsen SK

Lördag 28/8 11:00 Vikapojkarna-Svärdsjö IF

Söndag 12/9 11:00 Vikapojkarna-Gagnefs IF

Berättelser och egna minnen från Vikas skolor; småskolan i Svidjun, Limholens folkskola och skolan på Stenis.

Berättelse från min far, Karl Grudin: Bråkiga och olydiga barn fanns det, folkskollärare Olof Wallen fick sina galscher fastspikade i golvet och vid ett annat tillfälle blev han stoppad ner i vedlåren som barnen satte sig på!



På Stenisskolan gick min far tillsammans med Sven Lindkvist som var en som gjorde en del bus. En gång hade det gått för långt så han skulle få stryk av sin lärarinna Johanna Flinta. Han tog då och hoppade ut genom fönstret och sprang hem. Johanna blev senare gift med Sven och fick hans efternamn Lindkvist.

Skolvägen till Stenis gick jämte järnvägen genom skogen då vägen bara var grovbruten, bron över Bossån var inte grusad så man fick gå över brovalvet över ån. Vi barn hade de första åren alltid medhavd mat, smörgås, mjölk eller kakao i termos, pojkarna satt då i en liten skrubbe medan flickorna hade omklädningsrummet för gymnastik som matplats, detta gällde 1:a och 2:a klass. Matbespisning fick vi troligen i 3:e klass, då nere i källaren. All mat gjordes då i skolan. Mjölken kom med buss från Mora i en 25-liters kruk som de större pojkarna fick bära från Kooperativa. I början visste ju inte mattanerna hur mycket mjölk som skulle gå åt, vid brist späddes mjölken ut. Jag var den enda som kände av detta, vilket Märtha Lindkvist berättade för mig sedan jag blivit vuxen. Ett annat minne var att vi inte fick smör utan margarin på smörgåsarna. Jag var ju van hemifrån att ofta få hemkärnat bondsmör, så jag klagade och ville ha salt på smöret vilket jag inte fick för lärarna. Då tog Märtha en tom kanelburk som fylldes med salt och ställdes inne i skafferiet. Dit fick jag gå och salta i smyg.

En dag när vi alla barn skulle bära in ved till pannrummet råkade jag ha en ny, hemstickad tröja på mig. Den var ju inte så vacker när jag kom hem.

En morgon när Erik och jag inte hunnit till skolan hade något hänt, tre pojkar skulle få stryk av lärarna på bara rumpan med pekpinnen, vilket de också fick, två med kalsongerna nerdragna men den tredje påstod att kalsongerna var hopsyddas med underskjortan, då fick han stryk utanpå kalsongerna. Vi två som kommit för sent fick höra av de tre, att om vi varit där så hade vi varit med på detta otyg. Dessa tre pojkar hade nämligen tagit på någon flicka och lärarna hade kommit på dem.

Berättare Rune Grudin, ritare Gun Engberg

