

VE NK-bladet

Nr 1,
Maj 2016



Väg 348 mot Solberg

Välkommen till Vattugården, Ed, Norrflärke & Kubbe 2016

- ett levande kultur-
och odlingslandskap
i Höga Kustens
inland



Väg 348 mot Bredbyn/Örnsköldsvik

Hej!

I din hand håller du nu första utgåvan av:
Vattugården-Ed-Norrflärke-Kubbe - Nytt,
VENK-bladet.

Föreningarna i våra byar försöker här sammanfatta:

Vad som händer...

Vad som finns...

Vad vi är...

Vad vi var...

Vad som helst ... Ja listan kan göras lång.

Vårt mål är att dela ut denna lilla skrift en gång om året.

Men vi behöver din hjälp. Mata oss med saker som vi kan skriva om i nästa blad. Det kan vara aktiviteter, historia nya företag eller något annat som Du tycker är viktigt.

Vi som jobbat med detta är:

Kubbe-Norrflärke Bygdegårdsförening

Stefan Jonsson

Kubbe-Norrflärke Bygdegårdsförenings Intressekommitté

Christine Persson

KNIF - fotboll

Evert Mårtensson

KNIF - Flärkenbadet

Kerstin Edholm

KNIF - orientering

Elin Sandström

KNIF - Styrkelyft

Urban Forslund

EFS

Birger Persson

Norra Anundsjöåns FVO

Ronnie Byström



Information

Information om olika aktiviteter delas på många olika vis.

Anslagstavlor finns vid:

Naturrastplatsen, Byatorget, KNIF IP, Bygdegården/Skolan,
Vägen till badet (pumphuset), Flärkebadet
Norrflärke Allservice verkstad och på Stentippen.

Håll också utkik i brevlådan. Med jämna mellanrum kommer spännande lappar.

Det finns ett antal Facebook-grupper som man kan gå med i för att hålla sig uppdaterad:

Grannarna

Sagavägens fiber ekonomisk förening

KNIF

KNIF - innebandy

Barnfotbollen i KNIF

Kubbe Norrflärke IF Styrkelyft

Tävlande i KNIF styrkelyft

Kubbe Norrflärke IF styrkelyft för barn, ungdomar och vuxna

Kubbe-Norrflärke IF - orientering

Tisdagsgympan i Norrflärke

(Norra Anundsjöån)

Här presenterar vi fyra byar med:

Positiva människor.

Roliga aktiviteter

Positiv utveckling

Utvecklingsbar skola

Nära till arbetstillfällena

Vacker miljö

Aktiva föreningar





Bygdegårdsföreningen är aktiv förening med gemenskap och framtidstro för byarna Edet, Vattugården, Norrflärke och Kubbe

Vi erbjuder och verkar för aktiviteter i alla åldrar. Somliga är mer riktade till vissa åldersgrupper medans andra passar flera.

Byarna har närhet till fin natur och denna är vi bra på att tillvarata. Vid Grytåkersbacken i Kubbe finns ett välbesökt vindskydd med en fin eldstad och en stor och lång pulkabacke med plats för många. Här anordnas på sportlovet en populär Pulkadag.

Inte långt därifrån slingrar sig den gemytliga Anundsjöån genom byarna vidare ner mot Flärken där det finns badmöjligheter. Visioner finns om en bro som ska gå över ån i närheten av Flärken. Den kommer att ge möjligheter till nya banor vid orienteringsträningarna och ett naturligt motionstråk. Såväl besökare på KNIF:s hemmamatcher och fotbollspelare kommer att dra nytta av den mer lättillgängliga vägen till Flärkenbadet.

Kubbe är Sveriges längsta radby, något som kan åskådliggöras från tre bergstoppar. Arneberget, Kubbeberget och Håberget ger alla utsikt inte bara över Kubbe och Norrflärke. Utsikten sträcker sig många mil bort.

På Juldagsmorgonen är det marschalltändning i byarna och detta bör upplevas! Då tänds det marschaller längs med vägen men också uppe vid Kubbeberget och Håberget. Detta går att uppleva på marknivå men blir desto mäktigare från Kubbeberget. Denna tradition kom ifrån att vägen skulle lysas upp till Julottan i kyrkan.

En annan tradition är när barnen "går fettisdan". Barnen går då från gård till gård för att få semlebulle, frukt och godis.

Byatorget, beläget i Kubbe vid korsningen upp mot Hädanberg är ett nav; här finns busshållplats, anslagstavla, samåkningsparkering, återvinningstation och kanotledscentral. På byatorget anordnas varje år en Glöggafton där även tomten kommer på besök.

Bygdegårdsföreningen har lokaler att hyra ut som finns i samma byggnad som skolverksamheten, EFS och hemtjänsten huserar. I dessa lokaler anordnar vi pubkvällar för medlemmar, cafékvällar, musikaftnar och marknadsloppisar bland mycket annat.

Finns det önskemål att hyra är det Gunilla Svensson som är uthyrningsansvarig och hon nås på telefonnummer 0661-21163.

Just nu jobbar en ekonomisk förening med att det ska dras fiber till byarna, vilket även det kommer att vara attraktivt för byarna i framtiden. Det finns en positiv inflyttningstrend i byarna och fibern bland mycket annat kan göra att den fortsätter. Vårt mål är en levande och attraktiv bygd där alla ska trivas och ha möjligheten att träffas och umgås.

//Styrelsen

Vill du veta mer, besök:
www.kubbe-norrflarke.se

Här hittar du ytterligare information om Bygdegårdsföreningen, om byarna, företag på orten, sevärdheter och annat som rör bygden.



Kubbe - Norrflärke kanotled

Kanotleden är en slingrande ca 17 km lång och består mestadels av lugnt vatten. Den är mycket lämplig för barnfamiljer.

Kanotleden startar vid Djupmyrforsen väster om Kubbe och slutar vid Nysjön.

Sträckan tar ca 6 timmar att paddla och det finns många rastplatser som man kan stanna till vid.

Har man tur så kan både älg och bäver ses längs leden.

Vill man bada efterturen så är sjön Flärken ett bra alternativ.

Vid Nysjön ska man inte paddla för nära dammluckorna till kraftverket. Observera att säkerhetsavståndet är 100 m.

Sevärdheter

Leden passerar ett gammalt kulturlandskap med varierande inslag av skog och åkermark.

Kubbe by är Sveriges längsta radby och i Norrfläre kan man se de karakteristiska ladorna vid sjön Flärken.

Fiske

För den fiskeintresserade, så ingår kanotleden i Norra Anundsjöans FVO. Här kan du fiska öring, harr, gädda och abborre mm. I området finns även flera sjöar och tjärnar. Fiskekort går att köpa på flera ställen i området.

Att tänka på

- Kanoterna skall alltid återlämnas i samma skick som när du lånade dem - väl rengjorda.
- Skräpa inte ner - ta med dina sopor hem.
- Gör endast upp eld på iordningställda platser.
- Paddla ej närmare än 100 m från dammluckorna i Nysjön.

Kanotuthyrning

- Björn Mårtensson, 070 241 26 32



Kubbe-Norrflärke Kanotled

Utfästesköret/CP

- badplats
- båtuthyrning

- vindskydd
- bänkbord
- grillplats
- torrtoalett
- raststuga
- parkeringsplats
- infotavla



TÄNK PÅ DETTA!

- Använd alltid flytväst.
- Du bör vara simkunnig.
- Paddla längs stränderna på stora vatten.
- Respektera allemansrätten, dess rättigheter ger dig också skyldigheter.
- Tänk på brandfaran vid rastplatserna, släck elden efter dig.
- Var aktsam med våra kanoter.
- Ta med ditt skräp hem.

OBS!
Tänk på att inte paddla närmare än 100 m från kraftverkets dammluckor.

www.knif.se

Kubbe/Norrflärke IF bildades 1936. Då hade man redan spelat fotboll sedan 20-talet.

På KNIFs hemsida hittar du mer information och historia om föreningen.

Läs gärna erbjudandet om "Allaktivitetskortet".

Ordförande är Tomas Isaksson,

Flärkenbadet ligger vid sjön Flärken i Norrflärke och är ett av kommunens trevligaste familjebad. Här bedrivs varje sommar utomhussimskola.

2016 går simskolan av stapeln v. 28-29.

Kontakt: Kerstin Edholm.

Fotbollssektionen består idag av ett seniorlag som spelar i Div 6.

Kontakt Evert Mårtensson.

Innebandysektionen

Här spelas innebandy på motionsnivå för alla åldrar.

Kontakt: Jörgen Rantala

Yoga

Vig söndagkvällarna till yoga och du är fullt rustad inför denkommande arbetsveckan.

Kontakt: Anette Edholm

Styrkelyftsektionen har ett välutrustat gym i Bygdegården/Skolans lokaler. Här kan du som medlem träna dygnet runt. Nyttjandet av gymmet är avgiftsbelagt. Läs mer på KNIFs hemsida eller kontakta: Urban Forslund.

Herr- & Damgymnastik

Bedrivs i skolan/bygegårdens gymnastiksal. Våra engagerade ledare ser till att du håller dig vältränad.

Kontakt: Ylva Johansson.

Orienteringssektionen bildades i mitten av 40-talet. Mer om orienteringens historia kan du läsa på KNIFs hemsida. Idag växer sektionen och bedriver träning och deltar i tävlingar för alla åldrar.

Vintermotionssektionen ser till att ca 5 km preparerade skidspår finns med start vid skolan. Uppdateringar sker löpande på www.skidspar.se

Motorsektionen är den nyaste sektionen i KNIF. Tack vare den kan KNIF ställa upp med tävlande i enduro.

Kontaktuppgifter för alla KNIFs sektioner:

KNIF Flärkenbadet	Kerstin Edholm	070-205 71 52
KNIF Fotboll	Evert Mårtensson	070-230 71 97
KNIF Innebandy	Jörgen Rantala	070-608 21 88
KNIF Yoga	Anette Edholm	070-665 52 20
KNIF Styrkelyft	Urban Forslund	070-358 33 86
KNIF Herr- & Damgymna	Ylva Johansson	070-675 42 88
KNIF Orientering	Elin Sandström	070-583 11 96
KNIF Vintermotion	Birger Svensson	070-394 63 74
KNIF Motorsektion	Fredrik Andersson	070-309 75 19



KNIF 1936-2016

80 år

Detta kommer att firas Söndag 7 augusti,
kl. 12-16 på KNIF IP.

Aktiviteter för hela familjen.

KNIF - Orientering 2016

Försäsongsträningen har redan börjat med löpträning torsdagar 19.00 med utgångspunkt Norrflärkeskolan.

Den 8 Maj drar vi igång med orienteringsträningarna som kommer vara söndagar 18.00. De tre första träningarna blir teknikträning där man får träna sin orienteringstekniska kompetens oavsett utgångsläge, passar alla!

Den 29 Maj blir det en specialträning som avslutas med korvgrellning, även detta är till för alla! Därefter blir det söndagsträningar som vanligt.

Platsen för orienteringsträningarna varierar. Ansvarig för träningen hänger upp en orienteringsskärm vid Norrflärkeskolan där platsen för träningen framgår. På träningarna finns minst 2 stycken banor. En bana är cirka 2 km och är förlagd i huvudsak efter ledstänger. Den andra banan är cirka 4 km och lite mer krävande, både orienteringsmässigt och fysiskt.

	Dag	Tid	Aktivitet
	Ansvarig		
Maj	8/5	18.00	Teknikträning, skolan
	Orienteringssektion		
	15/5	18.00	Teknikträning , grusgropen Kubbe
	Orienteringssektion		
	22/5	18.00	Teknikträning, militärförråden
	Orienteringssektion		
	29/5	18.00	Special med korv, militärförråden
	Orienteringssektion		
Juni	5/6	18.00	Träning
	Jan Sandström		
	12/6	18.00	Träning
	Sven Sandström		
	19/6	18.00	Träning
	Jörgen Tellström		
	27/6	18.00	Träning
	Lars Sandström		
Juli	3/7	18.00	Träning
	Rolf Edholm		
	10/7	18.00	Träning
	Olle Danielsson		
			Uppehåll



31/7 18.00 Träning
Tobias Mårtensson
Augusti
7/8 18.00 Träning
Isak Mannelqvist
14/8 18.00 Träning
Lars Sandström
21/8 18.00 Träning
Hans-Erik Mårtensson
28/8 18.00 Träning
Birger Svensson



www.knif.se/orientering

Se hemsidan för uppdaterad information

KNIF Orienteringssektion

Elin Sandström 070-583 11 96

Sara Arnmark, Linnea Nordin, Jennie Mårtensson



Flärkenbadet är iordningställt för säsongen.
Badkommittén hälsar alla välkomna att ta årets första dopp.
Glöm inte simskolan v. 28-29.



Matcher på KNIF IP

Måndag 16/5 Kl. 19.00

KNIF – Hägglunds IoFK 2

Måndag 23/5 Kl. 19.00

KNIF – Gottne IF 2

Måndag 6/6 Kl. 17.00

KNIF – Myckelgensjö IF

Måndag 20/6 Kl. 19.00

KNIF – Modo FF

Måndag 15/8 Kl. 19.00

KNIF – Molidens IK

Måndag 29/8 Kl. 18.00

KNIF – Sidensjö IK 2

Måndag 12/9 Kl. 17.30

KNIF – Molidens IK



EFS NORRFLÄRKE

GBS - BARNGRUPP

UNGDOMS - ALFA

GUDSTJÄNST

BIBELSTUDIE

LUNCH-DAGS

TJEJFRUKOST

1 ggr/mån

1 ggr/termin

SOMMARKVÄLLAR I

TÄLTET i KUBBE

VÄLKOMMEN!

EFS i Norflärke är en aktiv församling.

På nästa sida syns ett urval av de aktiviteter man bjudit på under de senaste åren.



Kön till lördagsluncherna kan vara lång. Gemenskapen är alltid varm och maten smakar gudomligt.



Ungdomsversamheten är populär bland byarnas ungdomar.



Familjedagen i Kubbe bjuder alltid på fint väder.



Tjejfrukost en lördag då och då. Kan det bli lyxigare?



NORRA ANUNDSJÖÅNS

fiskevårdsområde

	fiskenärbort
	fiskeförbud
	bodpölets
	båttillstånd
	vindskydd
	blekborde
	grillplats
	tornkorv
	sjöfyringsstuga
	öppen sluga
	parkeringsplats
	husagningsplats
	campingsplats
	inbudsplats
	handlingspenningfyll
	utsläppplats



Fiskepremiär Åskasjön 2016

Fredag 27/5
18.00-22.00
för barn upp till 17 år

Lördag 28/5
15.00-24.00
Vanliga premiären

Välkomna!

Välkommen till skolan i Norrflärke

I Norrflärke skola finns förskola, 6-års verksamhet, 1-3 och 4-6 verksamhet. Idag finns 41 elever i skolan plus förskola. Skolans upptagningsområde spänner över ett stort geografiskt område. Solberg, Seltjärn, Risbäck, Hädanberg, Norsjö, Gålberget, Kubbe, Norrflärke, Vattugården och Ed är byar som ingår

Förskolan i Norrflärke har för närvarande 24 barn i åldrarna 1-5 år. De är uppdelade i två grupper: Silverkannans barn är 1-3 år och Guldklimpens barn 4-5 år. På förskolan tillbringas mycket av tiden ute, t.e.x. i vår "Pysslingskog".





var vi tillbaka. Vi gjorde mat på muurikan och sedan var
det skönt att sova en liten stund.

Man blir trött av algjakt.

De som orkade tog ännu en tur i skogen.



Bland
Guld Klimpar
&
Silverkannor



För dig som vill stanna hos oss en stund

Kubbe Camp

Vill du campa annorlunda?

Sov i ett kobås.

Här landar du lätt kanoten, lagar din middag över öppen eld och sover gott i den gamla sommarladugården.

I storladan finns sittplatser för ca 25 pers.

Kontakta: Björn Mårtensson,
070-241 26 32



Charmigt torp

som kan hyras veckovis hela året.

Kontakta: Tore Sellin
070-581 20 07



Lite retro

Här finns möjlighet att hyra en möblerad trerummare i 60-tals stil.

Kontakta: Christine Persson
070-606 60 21



Kuriosa och historia om våra byar.

Här har vi som mål att bjuda in en gästskribent som har något intressant att berätta. Det kan vara historia eller nutid.

I detta nummer välkomnar vi Rut Hellström, född i "Solagrubb".

Lite om julfirande i Norrflärke kring 1950

På skyltsöndagen åkte vi spark flera vändor mellan de tre affärerna i Kubbe (Kooperativa, Noréns och Eliassons) och tittade i skyltfönstren. Om en levande tomte visade sig inne i affären var det extra spännande. Fick man föräldrarna med sig, så kunde man även fara en vända ända ner till Bredbyn där det fanns flera affärer. Då var det spark som gällde, ofta var det smällkallt och att ta sig uppför Näsbacken på hemvägen var jobbigt. Lillasyster Birgit bäddades ner i en trälåda på sparken. Körde man på gruskorn med sparken gnistrade det om medarna. När det började närma sig jul kunde tomten smyga utanför huset och knacka på fönstren. Då blev man skrämmd och hotades med uteblivna julklappar om man inte var snäll.

Innan jul for pappa alltid ner till Ö-vik och köpte hem en hel låda med äpplen, Cox Orange, de var ganska små men smakade jättegott. Frukt var ovanligt på den tiden. En låda med bitsocker köptes också hem. Det var blått socker som de vuxna hade i munnen när de drack kaffe på fat. När mamma hade bakat "krås" (småkakor) till jul förvarade hon dem i kakburkar ute i "kantoret" (kallskafferiet). Jag kunde inte låta bli att provsmaka ett par kakor när hon var ute i lagårn och mjölkade. Lillasyster Birgit fick då vakta i köksfönstret, men jag var orolig för att hon skulle skvallra när vi var ovänner.

På julaftons förmiddag kom det alltid en bonde körande med häst och höskrinna förbi vårt hus för att hämta hö in i Solagrubb. Det var n´Sven Jonschn öst i byn, klädd i lång vargskinnspäls. Då klädde jag hastigt på mig och hängde på bakpå skrindan och följde med bort till ladan och trampade hö när han lastade. Det snöade alltid på julafton när han kom. Huruvida Sven tyckte jag var till någon nytta vet jag inte, han tyckte nog jag bara var i vägen. Detta var på "den gamla goda tiden", långt innan TV och Kalle Anka.

Granen togs in och kläddes på julafton. Det var en riktig gran, som pappa troligen sett ut i skogen redan på sommaren. Den sattes in i värmen i lagårn någon dag innan så den fick tina av. Granen barrade sällan och ofta sköt den nya skott. Vi hade levande stearinljus i granen. Det var vackert, men man fick passa ljusen noga. Vi hade en liten jultomte av järn, som kallades "jultomt" och som tålde det mesta och hängde med länge.

En gång en julaftonsmorgon kom mamma in med kaffe, "krås", bullar och ett levande ljus på en bricka på sängen. Det var så stämningsfullt och gott. På julafton åt vi dopp i grytan, tunnbröd doppat i köttbuljong, och sedan blev det kött och potatis. Vi fick julmust till maten, på den tiden drack man inte läsk i tid och otid så det var verkligen fest. Till efterrätt blev det sedan apelsinris. En efterrätt jag kommer ihåg var annars "vattenlingon" med grädde. När man rensade lingonen, så tog man undan de största och finaste och la dem i en glasburk med vatten som sedan fick stå och dra några månader.

Sedan fram på eftermiddagen kom så äntligen den efterlängtade tomten, som man hade stor respekt för. Men så många julklappar fick man inte på den tiden, det var ju bara några år efter kriget så man hade inte råd med så många köpessaker. Det var nog mest mjuka paket som mamma hade stickat eller som pappa hade snickrat ihop - men som man då inte hade vett om att sätta värde på.

Tidigt en juldagsmorgon en gång fick jag följa med faster Elin och Alfred (Backlund), kusin Sigurd och farmor till julottan i kyrkan i Bredbyn. Färden företogs med häst och släde och hästen Sampe hade bjällror på selen. Vi hade facklor i händerna och var nerbäddade i fårskinnsfällar, precis som på gamla julbonader. Det var smällkallt, månen sken och det var stjärnklart. På den tiden fanns det stallar vid kyrkan, där hästarna ställdes in och fick en hötapp och vatten under julottan.

På juldagsmorgonen steg man upp tidigt i ottan och tände stearinljus i fönstren och satte ut marschaller. Alla tillverkade ett antal marschaller som sattes upp efter landsvägen med jämna mellanrum hela vägen ner till kyrkan. Det var så fint.

Man har i Anundsjö fortfarande kvar denna gamla tradition med marschaller och strax innan julottan kommer ett fackeltåg från Fannbyn till kyrkan. Julottan var alltid välbesökt och man måste vara där åtminstone en timme i förväg om man ville vara säker på sittplats.

Ibland blev vi bjudna på julkalas till faster Elin och Alfred, de bodde strax väster om Olasberget. Det var roligt för det var många barn där att leka med. Elin bakade alltid så goda rån till jul. Antingen var de platta med ett vackert mönster på eller så var de hoprullade. Hon gjorde också ett gott messmör (messmör blandat med vispgrädde). Hemgjord vitost och "blana" (hemgjort messmör) bjöds det också på. Jag tyckte de hade så fina julgransprydnader, färgglada glasfåglar och smällkarameller med "götta" (godis) inuti, men de fick man inte ta. Elin gav uppskattade julklappar och alla kusinerna fick likadana saker. Alla karlarna rökte cigarr på julkalasen och jag kan än idag känna denna cigarrdoft (kvinnor rökte inte på den tiden).

Då lekte vi "stjärnor". Vi turades om att lägga sig på rygg på golvet med en gammal rock över sig. En höll så upp ena rockärmen, sedan skulle man titta upp genom rockärmen och så hällde någon vatten genom ärmen. Och när man så fick vatten i ögonen såg man "stjärnor". Alfred (Backlund) kittlades ibland så man höll på att förgås av skratt. Gömma nyckel var också en rolig lek. Kusin Sigurd hade många roliga spel. Han hade varit så aktsam om sina saker, för det fanns inte en skråma och det fattades aldrig någon del. Sigurd hade också två gamla leksaksbilar av plåt från 1930-talet, men de fick vi inte leka med och tur var väl det.

Men så framåt kvällen när vi hade som mest roligt, så måste vi fara hem och "stellä", alltså utfordra korna och mjölka. Då bad jag enträget om att få ligga över hos kusinerna Ebba och Gunvor. De bodde i en stor gård nästgranne med Elin och Alfred och hade egna rum på övervåningen. Vi var mer trångbodda in i Solagrubb, så det tyckte jag var så lyxigt och fint.

Rut, född Hellström in i Solagrubb, Norrflärke

Bygden som har ALLT



Juldagsmorgon 2002, 07.45, -28 grader. Foto: Mats Olofsson

Ja det var allt för den här gången.
Hoppas Du hittat något som intresserade dig bland våra byar.
Påverka gärna vad eventuellt nästa nummer kommer att innehålla.
Vi som jobbat med denna skrift tar gärna emot tips och ideér.
Besök oss också under Bredbydagen den 4 juni. Vi har ett marknads-
stånd med lite roligheter då.

Ha en underbar sommar 2016!

Christine Persson
070-606 60 21
perssonchristine@gmail.com