

Högsma Bygdeförening

Av Sven-Erik Nilsson

Bygdegården

Skolan i Högsma lades ner 1967 på grund av vikande elevunderlag. Därefter fungerade den en tid som mötes- och samlingslokal. Där var söndagsskola och symöten och byns ungdomar träffades där ibland på kvällarna och hade olika aktiviteter. Kommunen var då ansvarig för skötseln. På 80-talet gick ansvaret för lokalerna och skötseln av dem över till Högsma Byalag. Den yttre skötseln,



som gräsklippning med mera, fortsatte kommunen att ansvara för. Den norra byggnaden, som varit "storskola", hyrdes ut och såldes så småningom som privatbostad. Den privata elförening, som tidigare haft hand om eldistributionen i Högsma och Sibbhultsområdena, hade förvärvats av Sydkraft. När den affären och alla anslutningar var avslutade, fanns omkring 35 000 kronor över vilka Sydkraft donerade och som användes till grundplåt för ombyggnad och upprustning av bland annat köket i den stora södra byggnaden. Vattentoalett och konvertering från vedkaminer till elvärme hade gjorts redan när det var skola i lokalerna.

Efter flera år med färre och färre aktiviteter, kombinerat med en ansträngd ekonomi

inom byalaget och att kommunen ville avyttra sitt ägande av föreningslokaler, togs beslutet att sälja skolan. Byalaget kom överens om att auktionera ut allt lösöre. Auktionen hölls och allt lösöre såldes ut. I samband med detta hade några av de yngre innevånarna i byn tagit initiativ till att försöka rädda skolan från försäljning. De som drev frågan var främst Inge Karlsson, Rosita Ottosson och Håkan Ohlsson. Diskussioner fördes med Sten Persson, som är uppvuxen i Stora Björkeröd. Sten, som alltid har haft många järn i elden, fokuserade på möjligheterna och inte på problemen. Han lovade hjälpa till att försöka övertyga byborna om vilken potential det fanns i skolan och att den var värd att rädda från försäljning.

Det anordnades ett antal möten i lunchrummet på Naturstenskompaniet. Dessa möten var förhållandevis välbesökta. Syftet var att diskutera situationen och lämna förslag på vad skolan skulle kunna användas till och varför. Utgången blev att det bildades en interimsstyrelse med Sten Persson som ordförande. Mötet beslöt att försöka stoppa försäljningen av skolan och föreslå att byalaget skulle överta driften av densamma. Sten framförde interimsstyrelsens och Högsma bybors vilja till kommunen och efter någon vecka stod det klart att vi fick möjligheten att driva skolan under en ny förenings namn och med ekonomiskt föreningsstöd.

Vi skulle få överta skolan efter tio år med vissa förbehåll, som på det stora hela gick ut på att vi skulle visa att vi kunde få verksamheten och ekonomin att fungera. I samband med detta så bildades Högsma Bygdeförening och styrelse valdes och våra stadgar antogs den 4 april 1996.

Utdrag ur stadgarna, som beskriver kärnan i verksamheten.

Föreningens verksamhetsområde är Högsma med närliggande byar. Dess uppgift är att inom detta område bedriva aktiviteter av alla slag, som kan befrämja och bevaka bybornas intressen. Vidare skall föreningen stimulera till och arbeta för en god trivsel invånarna emellan.

Föreningen skall vidare:

- a. Vårda och tillvarata bygdens intressen i Högsma Bygdegård.*
- b. Befrämja turism, fritids och idrottsfrågor av olika slag.*
- c. Svara för driften av Gummarpsbadet och vandrarhemmet i Bygdegården, samt representera Högsma Bygdeförening i Rodatorpets stiftelse eller styrelse.*

- d. Tillvarata barn och ungdomsintressen.
- e. Vidmakthålla traditioner av olika slag: t.ex. majbål med vårsånger.
- f. Samarbeta med Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningar i frågor som berör miljö och hembygdsvård, samt turismnäringen.
Föreningen bör för att nå sina syften arbeta med olika arbetsgrupper och därmed också fördela arbetet på så många som möjligt och skapa bredd i verksamheten.

Vi övertog i samband med detta också intäkterna från lösöresauktionen från Högsma Byalag som startkapital för den nya föreningen och vi fick även in kapital via medlemsavgifter. Den första tiden i föreningens historia fokuserades mycket på att försöka enas om vilka åtgärder vi skulle genomföra och hur dessa skulle finansieras. Lokalerna och huset var väldigt nedgånget och behovet av reparationer



Sovrum på övervåningen

mycket stort. Vi fick vända på varje krona de första månaderna och det tog tid innan vi fick ett bra grepp om de ekonomiska förutsättningarna. Många olika förslag kom upp på hur vi skulle satsa för att få en fungerande ekonomi i framtiden. Ett förslag var att inreda ena delen av bygdegården till ett vandrarhem, för att via detta säkra inkomster för drift och underhåll, men

också för att kunna fortsätta göra nödvändiga investeringar som nya toaletter, kök mm. Beslutet föregicks av långa diskussioner. Sten, som hade kontakter, ordnade bl.a. ALU-arbetare som hjälpte oss att bygga vandrarhemmet och han höll i detta arbetet tillsammans med Christer Svennarp från Glimåkra och Erik Sjöholm från Högsma. Åtskilliga är de timmar som framför allt Sten och Erik har lagt ner på de olika projekt vi har genomfört genom åren.



Ett av sovrummen på bottenvåningen

Idag är vandrarhemmet med 21 sängplatser, plus några extrabäddar, välbesökt. Mycket tack vare att vi har kontrakt med en tysk researrangör och en svensk förmedlare. 2016 hyrdes drygt 2 100 övernattningar ut, plus ett antal endagsbokningar för fester, möten och konferenser. Den stora festlokalen kan rymma upp till 60 gäster.



Festlokalen

Detta sliter naturligtvis på lokalerna, så det finns ständigt behov av förbättringar och förnyelser. 2016 har köket upprustats med en snabb restaurangdiskmaskin och två nya induktionsspisar. Även utrustning för bild- och filmvisning har installerats i stora festlokalen. Detta anser vi är nödvändiga uppgraderingar för att vi skall vara attraktiva för gästerna. Duschar och toaletter måste också vara i bra skick för att gästerna skall trivas och förhoppningsvis återkomma. Nya strängare regler för brandskydd kom nyligen, vilket gjorde att vi fick se över och uppgradera alla dörrar och brandlarm i vandrarhemsdelen. Vi har egen brunn med en avancerad UV-reningsanläggning så att vattenkvaliteten uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Bygdeföreningen arrangerar varje år smådjursmarknader vid bygdegården. Dessa är väldigt populära och brukar dra mycket folk, både säljare och köpare. Dessutom engagerar vi ibland någon föreläsare och ordnar öl- eller vinprovningkvällar.



Smådjursmarknad

Gummarpsbadet

Historiken om anläggningen vid Rolstorpsjön är ganska lik den om Högsmå Bygdegård. Badet, som anlades i slutet av 1940-talet, drevs av en förening fram till



1990. Därefter var det Fritidsförvaltningen i Östra Göinge kommun som övertog ansvaret. På hösten 1994 föreslog fritidsförvaltningen att omklädningsbyggnaden, toaletten och en lagerbyggnad skulle rivras. Då engagerade sig ordsbefolkningen,



Utsikten från bastun är inte fy skam

särskilt från Högsma och Sibbhult, som såg risken att hela badplatsen skulle komma att läggas ner. Med början i Högsma Byalag och senare i bygdeföreningen lämnades förslag om att ta över driften, vilket också skedde. En badsektion bildades där Sven-Åke Herbertsson och Jonny Hjalmarsson varit med sedan starten.

I stället för nedläggning har badet utvecklats till att bli en riktig pärla i göingeskogen. Där finns idag båtbygga för fritidsbåtar med möjlighet att hyra båtplats, lekredskap och en vedeldad bastu, byggd 2003.

En ny bygga invigdes 2006 med hopptorn och allt. För några år sedan byggdes en ny handikappanpassad toalett. Anläggningen slits och det finns ständigt behov av underhåll. 2014 sattes nya gungor upp och sommaren 2016 renoverades byggnaden vid bastun. Allt detta har varit möjligt tack vare välvilliga sponsorer och

medlemmar samt frivilliga som är beredda att hugga i när det behövs. Vackra sommardagar kan det vara ett par hundra badgäster som letar sig hit.

Vartannat år arrangerar Högsma Bygdeförening sommarfest här med helstekt gris och dans. Sommaren 2016 skedde detta för tionde gången med ett nittiototal gäster. En gång i månaden under vinterhalvåret är det, oavsett väder, grillning med efterföljande bastubad. Med andra ord så blev alternativet till nedläggning av badet en riktigt härlig och välbesökt fritidsanläggning.

Framtiden

Liksom i de flesta ideella föreningar är det ett fåtal entusiaster som gör mycket av arbetet. Med andra ord är det svårt med återväxten till styrelse och kommittéer. Vi försöker hitta fler personer, gärna yngre men inte nödvändigtvis, som är intresserade av att engagera sig och därmed trygga föreningens framtid.

Vi är mycket tacksamma för de bidrag vi får från kommun, sponsorer och medlemmar. Dessa tillsammans med inkomster från uthyrning av bygdegården, vandrarhemmet och gummarpsbastun gör att ekonomin är stabil, vilket i sin tur gör att vi kan renovera och förbättra anläggningarna efter hand. I bygdegården finns det fler stora oinredda utrymmen, som vi diskuterar vad vi skall göra med. Idéer finns, men vi får samtidigt fundera på i hur stor utsträckning en utökad verksamhet med olika aktiviteter kommer att utnyttjas i vår, relativt glesbefolkade, geografiska region.

**BESÖK GÄRNA
HÖGSMA BYGDEFÖRENING
www.hogsma.nu**